

Trädgårdsresa 2017-07-15–17

Reseberättelse

Hösten har slagit klorna i oss ordentligt och vad är väl då bättre än att få minnas tillbaka till vår sommarresa? Här kommer - äntligen – reseberättelsen från i somras.

Som vanligt så var det samling på Gärdes parkering och avfärd kl 07.00 och vi hämtade också upp några resenärer på Circle K i Bredsand. I år hade vi tyvärr inte fyllt bussen med resenärer (den var desto fullare när vi åkte hem igen dock), men alla var på gott humör och förväntansfulla för vad vi skulle få se och uppleva. Dessutom fick vi ju ha vår favoritchaufför!

I år åkte vi till Dalarna så vi fick några timmar på bussen innan vi kom fram. Lena hade ordnat med ett klurigt quizz med frågor om regionen som vi kunde underhålla oss med samtidigt som vi fikade vårt medhavda fika på bussen



Vårt första stopp blev hemma hos **Curt-Åke och Ulla Eriksson** i Söderbärke. Deras trädgård är 15 år gammal och var i princip ingenting från början, bara några enstaka träd. De har ca 8 000 m² att leka på och det har de verkligen gjort. Huset och trädgården ligger väldigt vackert vid en sjö och de har därför lämnat delen mot vattnet helt orört – bara en härlig bastu och en brygga. I trädgården fanns fantastiska rosor en ligustersyren som spred den mest magiska doft. En sådan står definitivt på min lista!



Därefter var det hög tid för lunch och vi stannade på Bergmansgården i Tolvsbo, Söderbärke. Där var det en fantastiskt god buffé som stärkte oss för resten av dagen. Hemlagat och hembakt och mycket gott! Dock borde ägarinnan införskaffa en snabbare kaffemaskin – här blev det kö!



Efter lunchen var vi så redo att fortsätta vår färd och nästa stopp blev hemma hos **Per och Vappu Grönvold** i Ludvika. En alldeles "vanlig" (läs ovanlig) villaträdgård. Här bjöds det på häftigt höga växter – en ulltistel och många buskar som blivit uppstammade. Både rinnande och stilla vatten, gångar och finurliga inslag. Det här var en trädgård som gav lugn i själen.

På vårt tredje stopp, hos **Mikael och Elisabeth Terler** i Smedjebacken bjöds vi verkligen på något utöver det vanliga! De började med sin egna tomt sedan köpte de in granntomten samt håller de på kommunens mark på att anlägga ett arboretum. Trädgården ligger i en sluttning som de har fyllt med stora stenar och på så sätt skapat nivåskillnader och gångar. I trädgården finns över 400 rhododendron; en massa olika sorters magnolior och en hel del annorlunda barrträd



Vårt sista stopp för dagen var hemma hos **Sven och Aulikki Gåsfors**, även det i Smedjebacken. Här fick vi se en radhusträdgård med hörntomt. Liksom de tidigare trädgårdarna får man inte riktigt plats på sin egna mark utan man får ta kommunens mark i anspråk också (med tillåtelse förstås!) När man kom runt hörnet från garaget var det som en helt ny värld som öppnade sig. Här fanns ca 100 olika pioner, varav många var ovanliga. Här fanns också många ovanliga liljor. Sven är en härdig man som tillverkade många olika sorters växtstöd och annat till trädgården. Och – äntligen – här fick vi shoppa lite!



Nöjda och belåtna med dagen så anlände vi till Borlänge där vi skulle äta middag och sova för natten. Fantastiskt väder och underbara trädgårdar tillsammans med varandra – vad mer kan man begära? Efter middagen tog vi en liten kvällspromenad och lyckades hitta en fin liten park, alldeles nära hotellet. Vi dras till dem som flugor på en sockerbit!

Dag 2

Så var det dags – upp tidigt och äta frukost sedan bar det iväg till **Bäsna handelsträdgård**. En fantastisk liten välordnad handelsträdgård där vi kom hem med både växter och andra roliga saker ifrån! Shopping på hög nivå helt enkelt! Det finns även en liten "trollstig" som man kunde gå runt och få en bra överblick över trädgården. Innan vi åkte så passade vi på att fika i deras lilla café – de är kända för sin goda perlargonkaka!



Efter en sådan shoppingrunda krävdes det lite eftertanke för att få plats med allt i bussen, men som de rutinerade trädgårdsresenärer – och med vår chaufförs hjälp – så gick det bra! Vilket var tur för tre trädgårdar återstår innan vi är klara!

Hos **Margaretha Breitholtz** i Kvarnsveden fick vi se en hel del rariteter. Margaretha är även en erkänd konstnär så här vi fick vi även förmånen att få se hennes konst. Å lite shopping! Margaretha driver upp det mesta helt själv och det finns många olika sorters pioner – vildpioner; svavelpioner och trädpioner. Tyvärr kom regnet när vi var här, men det brukar ju inte hindra oss!



I trädgård nummer 2 för dagen, hemma hos Ines Arnesson så hittar vi clematis. Närmare 140 st ! Man kan bara tänka sig hur det såg ut nu i augusti/september när alla blommor. Tänk bara att ha en hel allé av clematis. Å en hel bäckravin!

Ett lunchstopp på Buskåxers Gästgivargård i Borlänge hann vi med innan vi tog oss an den sista trädgården.

Och sedan, sist, men inte minst, fick vi besöka Margaretha Arnberg och hennes (och makens) fantastiska trädgård. Även om regnet fortsatte strila så kände man verkligen att detta var en trädgård för avkoppling. Vackert komponerade rabatter, målade med stora penseldrag. Här blev vi bjudna på fika och som tack för att vi också hade bidragit till Operation Smile så hade de ordnat ett lotteri med växter i pris!



**Vi som ordnat resan tackar för ert förtroende!
Anna-Karin, Clary, Lena och Maria**